

Beste toekomstige woestijnreizig(st)er,

Wat leuk dat je interesse hebt in onze natuur belevingsreis naar de woestijn van Egypte. We vinden het natuurlijk heel fijn als je besluit met ons mee te komen op dit mooie avontuur. Hieronder vind je al heel wat informatie op een rijtje, maar als je nog vragen hebt: Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Natuur belevingsreis naar de woestijn van Egypte: 8 daagse groepsreis, geschikt voor alle leeftijden

Stille nacht onder de sterren

Wat dacht je van een kerstvakantie om nooit te vergeten? Geniet van de uitgestrektheid en stilte van de magische woestijn. We vieren oud op nieuw in de zandduinen onder de sterren van 1001 nacht om vervolgens door prachtige witte woestijn te trekken met haar wonderlijke rotsformaties. En hoewel de nachten in deze tijd van het jaar fris kunnen zijn, genieten we overdag van een heerlijk zonnetje. 's nachts kruipen we dicht bij het kampvuur en slapen onder een extra deken. Tijdens deze reis kun je proeven van het woestijnleven, de prachtige natuur en word je meegenomen in de tradities van de bedoeïenen, het volk dat al eeuwen in de Sahara leeft. Zij zullen ons begeleiden op onze reis.

Je komt aan in Cairo en zal vanuit daar doorreizen naar de prachtige Bahariya oase met haar groene dadelpalm velden. Vanuit deze traditionele oase reizen we naar de woestijn. We trekken drie dagen en nachten als nomaden (of beter gezegd: als de drie koningen) door de magische woestijn. Er worden heerlijke verse maaltijden voor je gekookt op een kampvuur. En 's avonds kun je de traditionele thee drinken bij het kampvuur met natuurlijk zelfgemaakte bedoeïenen muziek en verhalen van 1001 nacht. We slapen onder de blote hemel met haar duizenden sterren (of als je dat wil in een tent) en leven met het ritme van de natuur. We zullen de woestijn al wandelend, per jeep en op de rug van een kameel verkennen. Je komt waarschijnlijk dagen niemand anders tegen dan de mensen met wie je reist. Je kameel wijst je de weg naar de volgende waterbron en onderweg kom je door de meest fascinerende landschappen. De bedoeïenen gidsen je naar de mooiste en bijzonderste plekjes in de woestijn.

Waar gaan we naar toe?

De Sahara is de allergrootste woestijn ter wereld. De eindeloze zandvlaktes strekken zich uit over heel Noord Afrika. De Westelijke woestijn van Egypte is zo bijzonder omdat er in dit relatief kleine gebied van de Sahara zoveel verschillende landschappen voorkomen. Zo ben je het ene moment tussen de grote zwarte bergen van de zwarte woestijn en vervolgens een paar uur later in een absurd wit landschap met de meest ongelofelijke witte rotsformaties van de witte woestijn. Natuurlijk zijn er ook de bewegende zandduinen die getekend worden door de wind. En prachtige kristallen die zo uit de grond komen op plekken waar de onderliggende aardkorsten over elkaar heen schuiven. En dan opeens een groepje palmbomen en een heerlijke verfrissende waterbron na uren van uitgestrekte vlakte. De Egyptische Sahara heeft met haar leegte en overweldigende stilte een magische uitwerking op iedereen die zijn stappen in het zand achterlaat. Lees meer over de verschillende plekken die we bezoeken op onze website.

Verbinding met de natuur en de lokale bevolking

Tijdens deze reis kun je echt ervaren hoe de puurheid van de natuur en de stilte van de woestijn je als vanzelf helemaal terug brengt bij jezelf. Je slaapt onder de sterren, kookt op kampvuur, ervaart de enorme uitgestrektheid van de prachtige natuur, de intense stilte en de liefdevolle gastvrijheid van de lokale bevolking. Je komt helemaal in het ritme van het bedoeïenen leven. Daar is geen plaats voor moeten en stress. En ons team staat altijd voor je klaar. Verder is er ook veel ruimte om zelf op ontdekking te gaan in de woestijn. Beklim de rotsen, geniet van prachtige zonsondergangen, rol van de zandduinen naar beneden, bouw een groot zandkasteel, volg de sporen van de vossenpootjes in het zand, of maak een tochtje op een ezel of kameel.

In tegenstelling tot de vele massale pakketreizen brengt deze originele reis een intense versmelting met Egypte, de mensen en de natuur. Deze reis is toegankelijk voor alle leeftijden en voor mensen met een normale/gemiddelde conditie en gezondheid. Indien je twijfelt of het iets voor jou is, neem zeker even contact met ons op. We nodigen je uit om zand, wind en zon te trotseren. Beleef dagen van verwondering en verkoelende nachten onder de prachtige sterrenhemel.

Programma

Dag 1

Pick up van Cairo vliegveld. We reizen direct door de uitgestrekte woestijn naar de Bahariya oase, een busrit van zo'n 4,5 uur. Hier zullen we overnachten in de prachtige Eco lodge Desert Rose.



In de ochtend kun je langzaam wennen aan het Egyptische leven. In de namiddag verkennen we de mooie Bahariya oase. We maken een wandeling door de palmvelden, Of maken een local tour door het dorp en bezoeken Pyramid Mountain, Zoutmeer, English house en bekijken de

zonsondergang met uitzicht over de oase.

Wie wil kan een bad in de warmwaterbronnen nemen. Overnachting in een eco resort in de Bahariya Oase.



Dag 3

We laten de bewoonde wereld en de groene velden achter ons en vertrekken naar de woestijn. Je ziet o.a. Black Desert en Crystal Mountain. Door de surrealistische landschappen waan je je in een hele andere wereld. De bedoeïenen nemen ons mee in het echte woestijnleven. Ze bouwen een basiskamp, koken eten voor ons op kampvuur en we overnachten onder de sterrenhemel of voor wie wil in een tentje.

Dag 4 en 5

Wakker worden door de zon op je gezicht... Genieten van de stilte, uitgestrektheid en betoverende wisselende landschappen van de woestijn. We ontmoeten onze kamelen die ons verder meenemen de woestijn in en naar de volgende waterbron gidsen. Ook leggen we stukken van onze weg door de woestijn af per 4wd jeep en al wandelend. Zo ervaren we het echte woestijnleven en bezoeken we veel bijzondere plaatsen. O.a. de surrealistische White desert met haar wonderlijke sculpturen en de Western Desert met haar prachtige zandduinen. De enorme rotsen van Agabat, en de krachtige kristallen van Crystal Mountain. We lunchen bij de magische bronnen Magic Spring of Green Eye en bezoeken de honderden jaren oude Acacia tree. 's Avonds maken we een kamp waar we kunnen genieten van heerlijke vers gekookte maaltijden. We maken een nachtelijke wandeling onder de sterren of zingen rond het kampvuur.



Dag 6

Na het ontbijt nemen we afscheid van de woestijn en reizen weer terug naar de Oase. Waar we weer langzaam kennis kunnen maken met de bewoonde wereld en de rest van de dag nog zullen doorbrengen. Je hebt een vrije namiddag waarbij je door de velden kunt wandelen, het dorp bezoeken, een boek lezen, baden in een bron, of een kopje egyptische thee drinken bij onze familie. Overnachting in Eco Resort in de Bahariya Oase.

Dag 7 Je hebt nog een rustige (voormiddag)dag in de oase, afhankelijk van je vluchttijden van de volgende dag reizen we in de namiddag of nacht terug naar Cairo.

Dag 8

Deze Egypte reis komt op zijn einde. 's Ochtends is de terugvlucht naar België/ Nederland

Extra optie: Voor wie wil is er de optie om je reis verder uit te breiden naar behoefte met een langer verblijf in Cairo en/of de Bahariya Oase.

Zo kun je bijvoorbeeld je reis verlengen met 1 of meerdere dagen Caïro: bezoek de piramides, het Egyptisch of koptisch museum, geniet van de betoverende Sufi dans en muziek, bekijk de mooie al Azhar moskee, wandel door het Al Azhar park, bezoek de Citadel, of verwonder je over het uitzicht vanuit Cairo tower of tijdens een tocht met de Felukka over de Nijl. .

Als je hier interesse in hebt laat het ons weten dan sturen we meer informatie en helpen we je verder op weg.



Bijdrage:

- **995 euro** p.p. voor accommodatie, vervoer en begeleiding van de Bedoeïenen in Egypte
- **495 euro** p.p. voor organisatie, coaching en begeleiding van Inside Nature (inclusief BTW voor particulieren, excl. BTW voor bedrijven)

Totaal: 1490 euro p.p.

Kom je met het hele gezin? Laat het ons weten want dan reizen de kinderen met korting!

Exclusief:

- * Vliegtickets (retour Brussel/Amsterdam/Dusseldorf- Cairo vanaf 300 euro p.p.)
- * Visum (te verkrijgen bij aankomst op het vliegveld van Cairo) a 25 euro
- * toeslag 1 persoonskamer: 120 euro p.p. voor alle hotelovernachtingen samen.
- * Reis en/of annuleringsverzekering (we adviseren je hier graag over)
- * Fooien (ongeveer 50 a 70 euro)
- * Kosten voor extra uitstappen (buiten het programma om) of bijkomende kosten voor verlenging van je reis (in Bahariya oase of Cairo) en souvenirs

Het is in Egypte gebruikelijk om aan het einde van de reis door de woestijn een fooi te geven aan de bedoeïenen die ons hebben begeleid. (ter indicatie 50 a 70 euro in het totaal voor alle bedoeïenen samen), maar je bent daarin helemaal vrij. Hou in je gedachte dat de bedoeïenen nooit van tevoren weten wanneer zij opnieuw werk hebben. Fooien en salaris worden dus over het jaar én over de families verdeeld. Er is geen enkele vorm van sociale voorzieningen, pensioen of ziekenfonds. De fooien voor bus, taxi en hotel enz. zijn inbegrepen in de kostprijs voor de reis.

Vliegtickets

We reizen in kleine groepen (tot maximaal 15 personen) en de reis gaat door met minimaal 6 deelnemers.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het boeken van je vliegticket. Het is belangrijk je ticket zo vroeg mogelijk te boeken, dan zijn de prijzen voordeliger. **We raden je echter aan om niet te boeken voordat je bij ons gecheckt hebt of er voldoende inschrijvingen zijn!**

We verwittigen je sowieso wanneer het minimum aantal deelnemers ingeschreven is en de reis definitief doorgaat. Op tijd inschrijven voor deze reis is dus voor iedereen van belang!

Deze reis is afgestemd op de aankomst- en vertrektijden van Egypt Air en Nile Air. Dit zijn directe vluchten zonder overstap. Wil je met een andere maatschappij vliegen? Dat kan natuurlijk, maar overleg wel even met ons ivm de vertrek- en aankomsttijden. Kies je voor

een vlucht met overstap? Houd er dan rekening mee dat je **minimaal 1,5 uur** overstap tijd hebt om je aansluitende vlucht te halen. Kinderen vliegen vaak tegen een goedkoper tarief

TIP: We bieden de mogelijkheid om bomen te kiezen en planten in de oase ter tegemoetkoming/compensatie van de CO2 uitstoot van je vliegreis. Heb je hier interesse in? Laat het ons weten.

Over ons

Ons team vormt het hart van Inside Nature Adventures. We hebben ruime ervaring en zijn bijzonder gemotiveerd, zodat jij van je avonturen kunt genieten.

Een ervaren en professioneel team van lokale bedoeïenen (woestijn gidsen, chauffeurs en koks) staan in voor de praktische uitvoering ter plaatse. Ze kennen de woestijn heel goed en zorgen dat je niets tekort komt.

Usha is opgeleid als natuurgeneeskundig therapeut en natuurcoach en heeft in België een praktijk voor persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding en teamcoaching in de natuur. Tijdens een wereldreis in 2008 werd ze betoverd door Egypte, de woestijn en haar man Ahmed. En besloot een aantal jaar daar te blijven wonen. Ze voelt zich intens gelukkig in de velden van de Bahariya Oase of op een prachtig rotsblok vol kristallen in de stilte van de woestijn. Ze spreekt redelijk Arabisch en heeft veel ervaring en kennis van de lokale gewoonten en gebruiken.

Ahmed is opgegroeid in Bahariya en komt uit een familie van bedoeïenen. Ahmed is vergroeid met het leven in de woestijn. Door de jaren heen heeft hij veel ervaring opgedaan in het toerisme, onder andere als gids en manager van diverse hotels. Ahmed heeft zijn diploma als sociaal werker gehaald in Cairo, spreekt goed Engels en Nederlands en woont sinds 2012 in België. Ahmed is trots op zijn land en cultuur en wil dit graag met mensen delen. Hij wordt er gelukkig van als hij ziet hoe mensen genieten van de schoonheid en eenvoud van de woestijn.

Sara en Amir zijn onze prachtige kinderen die twee verschillende werelden en culturen in zich dragen en een uitstekend voorbeeld zijn over hoe mooi deze combinatie is. Ze gaan al vanaf kleins af aan mee met onze gezinsreizen en nemen jullie (en vooral ook jullie kinderen) graag mee tijdens een ritje op de kamelen of volop genieten van 'de grote zandbak'.

Kennismaking en voorpret

Als je meekomt op deze reis, kun je ook lid worden van de Whatsapp groep voor deze reis. We sturen je de link zodra je aanmelding en aanbetaling binnen is. In deze groep kun je de andere deelnemers al wat leren kennen en al een beetje in Egyptische sferen komen. Hier vind je ook verdere praktische informatie en tips voor de reis en kun je vragen stellen.

Lukt het niet om met deze reis mee te komen?

Als de datum van deze groepsreis je niet past, hopen we natuurlijk dat je een andere keer met ons mee komt. Vergeet je niet aan te melden op<u>onze nieuwsbrief</u>zodat je op de hoogte blijft van al onze reizen en activiteiten. Kom mee op een andere groepsreis, of

misschien heb je wel interesse om met een groep vrienden/familie of collega's op reis te gaan en zelf je droomreis samen te stellen. Dat kan ook!

Als er nog vragen zijn, laat het zeker weten! We verheugen ons erop om jullie te ontmoeten in de magische woestijn van Egypte!

Het woestijnreis team,

Usha, Ahmad en het Egyptische bedoeïenen team

